



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 23 mei 2021

Pinksteren: Ik geloof...

Predikant: ds. Véronique C. Lindenburg

Organist : Wybe Kooijmans

In deze dienst wordt belijdenis van het geloof afgelegd door Barend Bergh, waarop hij wordt gedoopt.

Orgel: 10.00-10.15 uur

Welkom door de ouderling van dienst, aansteken van het licht op tafel

Allen gaan staan

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Onze helper is God,
de Schepper van hemel en aarde
de Warmhartige, de Eeuwige,
samen met Jezus onze Heer
door de Heilige Geest.

Drempelgebed

Allen gaan zitten

Lied 690 vers 1, 2, 3 en 4

Gebed

Inleiding op de dienst

Lied 791 vers 1 en 2

Lezing: Handelingen 2:1-5

Lied 701 vers 1, 2, 3 en 4

Lezing: 1 Korintiërs 13

Ritueel van doop en belijdenis

Voorstellen van Barend Bergh, doopvragen

Allen staan op

Gezamenlijk spreken van de Geloofsbelijdenis van Nicea:

Allen gaan zitten

Doophandeling

Diaken reikt doopkaars aan

Toezingen 416 vers 1

Welkom door de gemeente:

Voorganger: U allen, gemeente van de Heer Jezus Christus, draag Barend Bergh mee in uw gebeden en ga met hem in deze wereld de weg van het Koninkrijk.

Allen: Welkom, kind van God. Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.

Toezingen 416 vers 3

Welkom door ouderling van dienst

Muziek

Korte overdenking

Stilte

Lied "Al beheers ik alle talen" vers 1, 2 en 5

Uit de gemeente

Barend wordt gevraagd opnieuw naar voren te komen en de belofte van geheimhouding af te leggen bij de aanvaarding van zijn werkzaamheden als kerkrentmeester. De gemeente wordt gevraagd hem hierbij te ondersteunen.

Dankgebed, stil gebed, voorbeden en Onze Vader

Lied 675 vers 1 en 2

Allen gaan staan

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie 'Amen': Gezang 431b

Muziek

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten.

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in actie, Zending Egypte

Diaconie en Kerk

Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en vinden het ook lastig om collectebonnen te gebruiken. Daarom hebben wij, zoals al eerder gemeld, besloten om ook digitaal collecteren via de Givt-app op de smartphone te introduceren.

Meer informatie vindt u op onze website
www.pkn-naarden.nl



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Activiteit komende week:

Woensdag 26 mei

Naarder Kring

Tijd & locatie: 20.00 uur, online

Voor meer informatie: ds. Véronique Lindenburg, vclindenburg@gmail.com

Donderdag 27 mei:

Online college PKN/Protestantse Theologische Universiteit, 13.30 uur

Voor meer informatie: ds. Véronique Lindenburg, vclindenburg@gmail.com

Komende zondag:

30 mei

Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur

Voorganger: ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering liefst via de scipio-app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011. Alvast hartelijk dank.

Website-pagina www.pkn-naarden.nl facebook protestantsegemeentenaarden

Persoonlijke geloofsbelijdenissen uit de gemeente

Ik geloof in één God, de Schepper van alle leven en van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in Jezus Christus, de Zoon van God, die ons de liefde van zijn Vader heeft voorgeleefd.

En in de Heilige Geest die ons bezielt te leven vanuit en te delen van Gods oneindige liefde.

--

Ik geloof in en blijf trouw aan de Vader, de Zoon en de Heilige geest die mij leren in liefde de Liefde te ontvangen, de Liefde te delen en in Liefde te dienen.

--

Ik geloof in God, Schepper van al wat is.

Door zijn zoon Jezus Christus heeft hij zich kenbaar gemaakt.

Door liefde leert hij ons te vergeven. Amen

--

GOD is altijd bij mij!

--

De eeuwigheid is bij ons gekomen in de Eeuwige;

Was het begin en zal er straks zijn om ons te verwelkomen.

De Eeuwige is genadig, barmhartig, geduldig en trouw.

De zoon des mensen heeft onder ons geleefd en heeft de oude boodschap opnieuw ingevuld en vormgegeven

tot zijn kruisiging toe. En zie, zijn boodschap leeft nog steeds onder ons.

De Geest van wijsheid en inspiratie leeft onder ons en verbindt ons met troost en bemoediging.

--

Ik geloof in de God van de Bijbel, Schepper van heelal, de aarde, het zichtbare en het onzichtbare.

Die zijn kind, Jezus Christus, de wereld ingestuurd heeft om zijn onmetelijke liefde en verdraagzaamheid voor de ander ons te leren.

Die de mens een geest gegeven heeft om zijn schepping te onderhouden opdat wij er in eeuwigheid in mogen leven.

--

Ik vertrouw op een God die mij draagt,

Christus die van mij houdt

En de liefde van God die ons allemaal verbindt.

--

Ik geloof in één liefdevolle God en zijn zoon Jezus Christus.